

TansAnatolie TA0602: Culturele Tour Turkije (Rondreis Oost Turkije): Oost Turkije van TransAnatolie: Volledige Tour van het Oost Turkije:15 Dagen vol pension (4 star of 5 star)

De culturelereis van Anatolié, Zwarte Zee, Oost Turkije, Zuid-Oost Turkije: de hittites, Kaukasische, arméniennes, séldjoukides, omayyades, Arabische rijkdommen, persannes, mésopotamiennes, Assyrische cappadociennes, ottomannes, Turks... [i](#)

Inhoud

TansAnatolie TA0602: Culturele Tour Turkije (Rondreis Oost Turkije): Oost Turkije van TransAnatolie: Volledige Tour van het Oost Turkije:15 Dagen vol pension (4 star of 5 star)	1
Dag 1: Aankomst Ankara	2
Dag 2: Ankara - Hattuşas- Amasya (336 km)	2
Dag 3: Amasya -Niksar-Ordu-Giresun (320 km).....	3
Dag 4: Giresun-Trabzon (130 km)	4
Dag 5: Trabzon-Maçka-Gümüşhane-Bayburt-Erzurum (342 km)	4
Dag 6: Erzurum-Ani-Kars-Ağri (Doğubayazit) (434 km)	5

Dag 7: Ağrı (Doğubayazıt) – Van (152 km)	7
Dag 8: Van (100 km).....	8
Dag 9: Van -Tatvan-Bitlis-Silvan-Tigris–Hassuni-Diyarbakir- Mardin (451km).....	9
Dag 10: Mardin – Harran – Urfa - Katha (408 km)	11
Dag 11: Kahta -Nemrut Dağ – Kahta - Antioche (351 km). 12	
Dag 12: Antioche – Alexandrette – Tarse – Gülek – Tyana Niğde – Cappadocie - Nevşehir (479 km)	14
Dag 13: Cappadocië (80 km)	14
Dag 14: Cappadocie: Rosen Vallei – Paşabag - Sarath Ondergrond Stad –Akasaray Pizze Toren –Acemhöyük - Zout Meer - Ankara (330 km).....	15
Dag 15: Terugreis	15
Prijzen.....	15
Facultatieve uitstappen	16
Inbegrijpen	16
Niet inbegrijpen	16
TransAnatolie Tour: Multilingual Cultural Tour Provider and Operator.....	17

Dag 1: Aankomst Ankara

Aankomst Ankara Airport. Ontvangst en vervolgens transfer naar het Hotel (4* of 5*) met welkomscocktail en vervolgens het diner en de overnachting. [i](#)

Dag 2: Ankara - Hattuşaş- Amasya (336 km)

Na het ontbijt brengen we een bezoek aan het Anatolische Beschavingen Museum en het Etnografisch Museum en het

Atatürk Mausoleum in Ankara. We nemen ook een kijkje in oude Ankara; de houten paleizen van notabelen en de kruidenmarkt.

De lunch is in restaurant Hacibey, het beroemdste restaurant van Ankara in de wijk Deputers met de lekkerste döner kebab.

Na de lunch gaan we naar Hattouşaş (Hattusa), de Hittitische hoofdstad. We zien stadsmuren endiverse poorten zoals o.a. de Leeuwenpoort, de Ondergrondpoort, de Koningspoort en het Pantheon-Yazilikaya. Daarna zijn wij in Amasya: Amzonen-Amesis en de geboorteplaats van Strasbon. We maken ook een wandeling langs de Groene Rivier en zien de prachtige houten huizen, de rotsgraven en het kasteel. Een welkomscocktail en heerlijk diner zijn in het Apple-Tusan Otel (4*) waarin we ook overnachten. [i](#)

Dag 3: Amasya -Niksar-Ordu-Giresun (320 km)

Ne het kleine ontbijt verlaten we ons hotel voor een nieuw bezoek van Amasya. We zien de Sultan Bayezid Moskee, Burmali Minare Moskee, Darussifa-Bimarhane, de Blauwe Medresa en Gok Moskee. Wij bezoeken ook het archeologische museum, musuem van mummie en etnografisch museum op Hazeranlar Paleis. Waarom niet enkele foto's van de graven, de historische bruggen, de fontaines (water bronnen), het Mausoleum van Torumtay, dat in 1266 wordt gebouwd, van de karakteristieke houten huizen langs de Groene Rivier .

Lunch is in Amasya.

Daarna rijden we langs de Groene Rivier tot Niksar en we genieten onderweg van het prachtige landschap. Vervolgens rijden we over een bochtige weg in de richting van Ordu. Om hier te komen steken we de Pontische Bergen over. Ordu is bekend vanwege de hazelnotenteelt. We zien prachtige vergezichten op de zee en het land.

Uitendelijk komen wij ons hotel aan en brengen de nacht door. Het Nieuwe Jasmin (4*+) Hotel is in Giresun. Hierin groeien de talrijke kersenbomen met hun zoete kersen, ook wel de vogelkers genoemd. Volgens de overlevering zou de Romeinse generaal Lucullus, nadat hij de stad in 69 v.Chr veroverde, van hieruit de kersenboom in Europa hebben geïntroduceerd. [i](#)

Dag 4: Giresun-Trabzon (130 km)

Na het ontbijt, vrije tijd in het centrum van Giresun; om het contact nemen met het volk van de Zwarte Zee.

De lunch is in Akçaabat, erg bekend voor zijn typische keuken: balletjes (kofte) van Akçaabat.

Na lunch rijden wij naar Trabzon langs de kust van Zwarte Zee.

Bij onze aankomst in Trabzon bezoeken we de belangrijkste bezienswaardigheid van Trapezunt: de Aya Sophia met schitterende fresco's. Sint Sophia werd gebouwd ten tijde van de heerschappij van Manuel Comnemos 1 in de 13de eeuw en werd sindsdien verschillende keren uitgebreid en verfraaid. De zuidzijde van de kerk heeft een prachtige gebeeldhouwde voorportaal met in de stenen fries afbeeldingen van Adam en Eva en verder mytologische figuren en plantenmotieven.

De mooiste fresco's vinden we in de nartex. Hier zijn wonderen uit het nieuwe testament afgebeeld zoals Christus, die over water loopt, de wonderbare spijziging en de genezing van de blinde man.

Aan het eind van de dag zijn we in ons 4 (of 5) star charming hotel in Trabzon voor het dinner en overnachten. [i](#)

Dag 5: Trabzon-Maçka-Gümüşhane-Bayburt-Erzurum (342 km)

Na het ontbijt brengen we eerst een bezoek aan het Sümela Klooster gelegen bij het stadje Altindere (Gouden Rivier). De

naam Sümela is een verbastering en verkorting van het Griekse Panagia Theotokos tou melas wat betekent: de allerheiligste Moeder Gods van de Zwarte Berg. Dit is nu verlaten en moeilijk te bereiken. Klooster ligt op een hoogte van 1200 m. De laatste 250 m moeten te voet of per minibus worden afgelegd. Het klooster met zijn indrukwekkende fresco's in de rotskerk staat op de monumentenlijst van Unesco. Vervolgens gaan we verder met onze reis; langs de weg zien wij Pontusbergen, Torul en Gümüşhane (die op een hoogte van 1250 m liggen). Het op 1600 m hoogte ligt Bayburt. Via Kop Geçidi (2302 m) door de bergen rijden wij naar Erzurum, dat op een hoogte van 1950 m ligt.

De lunch is in een specialiteitenrestaurant in Bayburt aan de voet van Bayburt Burch aan de Rivier Çoruh. Aan het einde van de namiddag bezoeken we Karin in Erzurum.

Karin werd door de Seldjoeken het Land van Romeinen genoemd. We zien de Grote Moskee met drie Kumbetten, de Koranschool met de Tweelingenminaret en zijn fraaie oosterse kunstmotieven en turkooise faiencetegeltjes, gebouwd in opdracht van de dochter van de Seldjoeken Sultan, Alaeddin Kaykubat. Het is alsof men zich in Centraal Azië bevindt. We overnachten in onze Hotel 4* (of 5*), een wintersportvakantiecentrum op de berg Palandöken. [i](#)

Dag 6: Erzurum-Ani-Kars-Ağrı (Doğubayazıt) (434 km)

Vroeg in de morgen vertrekken we na het ontbijt in de oostwaartse richting naar Ani. Net even buiten Pasinler en voor Horasan stoppen we uit om de Çobandede Brug te bewonderen. Deze mooie brug is ontworpen door Mimar Sinan, hoofdarchitect van de Schitterende Soliman en een vriend van Michel Angelo. Over ongeveer een afstand van 140 km volgen we de rivier Aras.

Ani bevindt zich 45 km ten oosten van Kars en 248 km van Erzurum op de grens met de republiek Armenie. Gelegen aan een belangrijke handelsweg groeide deze stad in 961 uit tot de hoofdstad van Armenie. Er waren toen meer dan 100.000 inwoners en duizend kerken.

Aardbevingen en oorlogen met Byzantijnen, Turken en Mongolen maakten een einde aan die welvaart. De aardbeving van 1319 betekende het definitieve einde van de stad. Pas tegen het einde van de 19de eeuw werden de ruïnes van de verlaten spookstad teruggevonden. Over een uitgestrekt gebied verspreid staan de vele ruïnes van Armeense en Seldjoekse monumenten zoals: de Grote Kathedraal, de Kerk van de Verlosser, de Kerk van St. Gregorius, de Honentz Moskee, het Seldjoeken Paleis met Harem en Selam, de Turkse Hamam en de Seldjoeken markt.

Na de lunch in Kars in restaurant Ocakbaşı met oosterse specialiteiten is er gelegenheid om foto's te maken van de Kathedraal van de Apostelen en het Kasteel van Kars. Daarna zetten we de tocht verder naar Ağrı (of Doğubayazıt). Onderweg genieten we van het indrukwekkende landschap van de Grote (5165 m) en Kleine Berg Ararat (3896 m). De naam Ararat komt enkele malen voor in het Oude Testament. In Gen. 8:4 wordt gezegd, dat de Ark van Noach na de zondvloed strandde op de Berg van Ararat. In het bijbelboek Koningen lezen we verder hoe de moordenaars van de Assyrische koning Sanherib, de belegeraar van Jeruzalem, vluchtten naar Ararat. In het bijbelboek Jeremia, waar we lezen over het voorbereiden van veldtocht naar Babylon, wordt Ararat genoemd als één van de bondgenoten van de Israëlieten. De naam Ararat is een vertaling van het Akkadische woord Urartu. Temidden van het steppelandschap in deze regio leven aardschildpaden, arenden, patrijzen, valken, vossen, schapen en zelfs beren en groeien vele soorten bloemen en zeldzame planten. Aan het eind van

de dag worden we gastvrij ontvangen in het Ararat Hotel of het Sim-er Otel (***) voor het diner en de overnachting. [i](#)

Dag 7: Ağrı (Doğubayazıt) – Van (152 km)

Na het ontbijt staat het sprookjesachtige Paleis van Ishak Pacha aan de voet van de berg Ararat Berg op het programma. Het beroemde Ishak Pacha Paleis ligt 7 km ten zuiden van de stad. Reeds in 1000 v.Chr. bevond zich hier een Urartese vesting. De oude vesting werd in 1784 prachtig gerestaureerd en verfraaid tot een burchtpaleis door de Ottomaanse Emir Ishak Pacha. Hij liet dit paleis bouwen in verschillende stijlen, waarvan de 17e eeuwse Osmaanse Barockstijl de belangrijkste is.

Na de bouw liet Ishak Pacha de handen van architect afhakken, zodat deze voor niemand anders nog zo'n mooi paleis zou kunnen ontwerpen. Zonder de terrassen zijn de afmetingen van het paleis 115 bij 50 m. Het complex bevatte 336 vertrekken, verspreid over twee verdiepingen en deed denken aan de sprookjes uit 1001 nachten.

Na de lunch in Doğubayazıt gaan we via de Tendurek pas (2644m) op weg naar Van, dat op een hoogte van 1750 m ligt. Voordat we in Van-Tuşpa aankomen, stoppen we bij de Muradiye Waterwallen, gelegen op een hoogte van 1700 m aan de oever van het grootste meer van Turkije. Het meer wordt omringd door diverse Armeense kerken, die in het water van het meer weerspiegelen. De oude stad Tuşpa werd door de Urarti in de 9de eeuw v.Chr.gesticht. Het rijk van de Urarti omvatte een groot gedeelte van Voor-Azië. Dit rijk bereikte zijn hoogtepunt tussen 900 en 600 v.Chr. Daarna begon het verval. Men verloor de strijd tegen de Assyriërs en door het binnenvallen van de Skyten en de Meden ging het rijk van Urarti ten onder. Een tijd lang beheerste Alexander de Grote deze omgeving. Na een Perzische periode ging het gebied over

in Armeense handen. Nadien werd Van een Byzantijnse stad. In 1387 werd de stad verwoest door de Mongolen.

Perzen en Osmanen vochten daarna om de heerschappij van het gebied. Het waren de Osmanen die de stad sterk uitbreidden. Bij onze aankomst in Van bezoeken we het Kasteel van Van, dat bereikbaar is via een trap met wel duizend treden. De stichter van Urartu, Sardur 1, bouwde hier in de 9de eeuw v.Chr. als bescherming tegen de Assyriërs deze sterke burcht op een 1000 m lange en 100 m hoge kalksteenrug. We kunnen bij zonsondergang genieten van een prachtig uitzicht op het Meer van Van. Tijdens opgravingen werd aan de voet van de noordelijke helling een begraafplaats met urnen gevonden. Tegen de steile zuidkant van de heuvel zijn uitgehouwen rotsgraven van de Urartese koningen te zien. Enkele inscripties in deze graven vermelden in spijkerschrift, dat Xerxes van Perzie de koning der koningen was. We verblijven in Van voor diner en overnachting in het 4* of 5* hotel. [i](#)

Dag 8: Van (100 km)

Na het ontbijt stoppen we bij een tapijtknoperij, om met eigen ogen te zien hoe in Oost-Turkije tapijten worden geknoopt.

De kilims van Van zijn beroemd vanwege zowel hun Turks-Koerdische en Armeense motieven alsook hun Perzische motieven. We maken een uitstapje naar de bekende burcht Çavuştepe, gelegen op een heuvelrug 28 km ten zuiden van Van. Deze burcht is een goed voorbeeld van het bouwkundig meesterschap van de Urartubeschaving. Er zijn twee burchten te weten: de bovenburcht en de benedenburcht. Boven liggen de resten van een tempel en beneden bevinden zich de ruïnes van een paleis, een tempelcomplex, vorstengraven en een groot levensmiddelen depot met 30 voorraadvaten, waarop de maatverdeling in spijkerschrift nog te zien is. Dit complex zou

de burcht "Sardurihurda" zijn geweest van koning Sargon II uit de 8ste eeuw v.Chr.

We varen daarna naar het eiland Akdamar, dat midden in het Meer van Van ligt. We zien er de uit rood zandsteen opgetrokken Heilige Kruiskoepel Kerk in Armeense stijl. Het eiland Akdamar, dat nu onbewoond is, vormde 1000 jaar geleden een religieus centrum en was ook gedurende een aantal eeuwen de zetel van de Armeense patriarch. De Heilige Kruiskoepel Kerk is in het bijzonder bekend om de sculpturen die zich tegen de buitenmuren bevinden. Hoofdzakelijk zijn er afbeeldingen uit het oude testament aangebracht zoals: Samson, David, Adam en Eva, Christus op de troon, Maria met het Christuskind en het offer van Abraham. Omdat er ook reliëfs zijn van de Abbassidenkalief Muktedir, laat het gebouw een wonderlijke vermenging zien van christelijke en islamitische kunst. In de loop van de eeuwen is de kerk meerdere malen uitgebreid, onder meer met een noordelijke kapel, een groot voorportaal en een klokkentoren.

Vandaag bestaat de lunch uit een gezellige picknick bij restaurant Deniz in Gevaş. Aan het eind van de dag stoppen we ook nog, om de Seldsjoekse necropolis te bezoeken en de schoonheid van een Turkse prinses te bewonderen. Tenslotte rijden we voor het diner en de overnachting terug naar ons hotel (4* of 5*) in Van. [i](#)

Dag 9: Van -Tatvan-Bitlis-Silvan-Tigris-Hassuni-Diyarbakir-Mardin (451km)

Na het ontbijt verlaten we Van voor een bijzonder afwisselende dag met diverse hoogtepunten. We rijden ten zuiden van het Van Meer over de Kuskunkıranpas (2234 m) naar Tatvan, een afstand van zo'n 145 km. Daarna volgen we de vallei van de Bitlis-rivier. Bitlis is de stad van de Turkse tabak. Onderweg stoppen we op wereldberoemde Malabadi Brug over de Batman

rivier, een zijrivier van de Tigris. De brug werd gebouwd ten tijde van de Artukiden in de 13e eeuw.

De lunch is in Silvan -Tigranokerta, gesticht in de tijd van de Assyriërs en bezocht door Alexander de Grote. Deze plaats kwam tot bloei onder Tigran de Grote, een Armeense koning. Silvan werd door de Byzantijnen ook wel Martyropolis genoemd vanwege de aanwezigheid van 40 graftomben van christelijke martelaren, die werden vermoord ten tijde van de 2de Schappur van het Perzische Rijk. Constantijn de Grote liet de Burcht van Silvan restaureren en gebruikte het als militair garnizoen. Tijdens de Eerste Wereld Oorlog stond Mustafa Kemal Atatürk in Silvan aan de leiding van de strijd tegen de Russische legers. De steden Muş en Bitlis kwamen hierdoor opnieuw in Turkse handen.

Na de lunch in aanwezigheid van de burgemeester van Silvan brengen we een bezoek aan de Selahattin Eyyoubi Moskée, de Gebroken Minaret, de Kerk van Kildan, het Museum van Atatürk, de Grotten van Temtemburg, Hamido, de ongeveer 300 trogloditische huizen, het Kasteel van Hassuni en diverse fonteinen en waterraderen Vanuit het oogpunt van monumentenzorg subsidiëert de Europese Unie de restauratie van bezienswaardigheden in deze plaats. Ook is er gelegenheid, om kennis te maken met de lokale bevolking.

Bij onze aankomst Diyarbakır bezoeken we de stadswallen. Ze hebben een lengte van 5,5 km, zijn gemaakt van zwart basaltsteen in de vorm van een vis en stammen uit de Romeinse tijd. Hier in Diyarbakır kunnen we ook foto's maken van de Tigris Delta en de brug over de Tigris. Het is vanaf hier, dat de Tigris bevaarbaar is, aanvankelijk alleen voor keleks (vloten uit opgeblazen dierehuiden). Diner en overnachting zijn in ons charming hotel (4* of 5*) in Diyarbakır of in Mardin. [i](#)

Dag 10: Mardin – Harran – Urfa - Katha (408 km)

Na het ontbijt staat de stad Mardin op ons programma. Deze stad van de poëzie, gebaseerd op de aanwezige rotspartijen en op de geloofsbelevenis van de bevolking, is op uitzonderlijke hoogte in de rotsen gebouwd en is volgens Arnold Toynbee, de bekende Engelse historicus, de mooiste stad ter wereld. Mardin heeft een typisch arabische architectuur. In de straatjes van Mardin zijn inderdaad verscheidene fraai gedecoreerde huizen uit wit kalksteen te bewonderen. De plaats heeft dan ook een onmiskenbaar Arabisch karakter. De Sultan İsa Bey Medrese (1385) is één van de belangrijkste bezienswaardigheden van Mardin. De Medresse is een Moskee met een koranschool en een poort met fraaie steenreliëfs. Vanaf het dak van de Medresse is er een prachtig uitzicht over de stad en de Mesopotamische laagvlakten. Na het bezoek aan Grote Moskee vertrekken we naar Deir-az-Zafaran-Deyrulzaferan, dat ligt tussen wijngaarden en tuinen in een onherbergzaam landschap. De meeste Syrisch-Orthodoxe patriarchen zijn hier begraven en tot 1933 was het klooster ook de zetel van de patriarch, die nu in Damascus zetelt. De Maria en Ananias stammen beide uit de 6de eeuw toen het klooster werd gesticht.

De lunch is in Gol restaurant Urfa, het oude Edessa, de historische stad waar Abraham, Job, Jacob en zelfs de heilige Gregorius geleefd hebben. Gol is het beroemdste restaurant van Edessa en is bekend vanwege de mezopotamische specialiteiten. Het bevindt zich in de tuin van Abraham.

We bezoeken in Urfa (heet ook URSU, ORKAI EN EDESSE) de gedenkplaatsen aan Abraham.

Daarna vertrekken we naar Harran; de warmste plaats van Turkije maar ook een van de meest schilderachtige dorpen van het gebied. Deze stad, waar Abraham bij zijn reis naar Canaan

verbleef, zou eveneens de plaats zijn waar, volgens de traditie, het Oude Testament was opgesteld. Dit dorp, gelegen op een kruising van wegen van woonwagens, was een belangrijk winkelcentrum met een belangrijke internationale handel en had eveneens een niet- onbelangrijke religieuze activiteit. Griekse divinités mésopotamiennes alsmede en de Romeinen werden er vereerd. Dit tijdperk van activiteit verdween aan de 1é eeuw wanneer Mongols de stad schoren. Wij kunnen er de typische huizen bewonderen (TRULLI) in de vorm van termitières, die in klei met een dak in de vorm van spitse koepel worden gebouwd. Zij vormden schuren die het mogelijk maken om de waren aan de kosten in de zomer en de kou in de winter te behouden.

Na dit bezoek, gaan wij naar onze definitieve bestemming KAHTA aan de voet van NEMRUT DAGI door en ons hotel NEMRUT ***+ waar ons de cocktail van welkom, de avondmaaltijd en de huisvesting wacht. [i](#)

Dag 11: Kahta -Nemrut Dağ – Kahta - Antioche (351 km)

Vandaag vertrekken we vroeg met minibussen naar één van de hoogtepunten van de reis: Nemrut Dağı. Op de reusachtige plateaus van de berg Nemrut (2150m) treffen we de Commageense godenhemel aan, gebouwd in opdracht van Antiochos 1 (69-36 v. Chr.). Aangezien Antiochos zichzelf als goddelijk beschouwde voegde hij ook zijn eigen beeltenis aan de rij toe. Antiochos 1 stamt via zijn vader Mithridates af van de Perzische koning Darius en via zijn moeder Laodike van Alexander de Grote. Commagene was een bufferstraatje tussen het gebied van Grieken, Romeinen en Perzen. Vandaar dat er goden uit beide culturen vereerd werden. De tumulus op deze berg heeft een hoogte van 160 m en een doorsnede van 150 m. De kolossale beelden werden in 1881 ontdekt door de Duitse

ingenieur Sester. De heuvel bestaat uit twee gedeelten: het oostelijk en het westelijk terras.

Het oostelijk terras: Hier bevinden zich standbeelden van goden in zithouding met de ruggen naar de heuvel gekeerd. Deze ooit 8 -9 m hoge beelden zijn nog goed bewaard. Alleen de hoofden ontbreken. Twee hoofden zijn nog redelijk intact en staan overeind. Van rechts naar links zijn te zien: Apollo, Mithras, Helios, Hermes (licht en kracht), Tychne (vruchtbaarheid), Zeus, Oromasdes (de schepper), Antiochos 1 en Herakles, Verathragna en Artagnes (kracht en moed) telkens aan beide zijden geflankeerd door een leeuw en een adelaar als bescherm dieren.

Het westelijk terras: Evenals op het oostelijk terras bevinden zich hier in dezelfde volgorde standbeelden van de reeds genoemde goden, alleen zijn deze niet zo goed bewaard gebleven. De op de grond liggende hoofden zijn echter wel intact gebleven. Het westelijk terras heeft geen altaar. Bijzonder zijn de twee leeuwenfiguren met hun symbolische betekenis.

Na ons bezoek aan de berg Nemrut rijden we verder richting Antiochië voor de lunch en maken kennis met specialiteiten van de Arabische keuken. Antiochië werd gesticht door Seleucus 1 Nicator, een generaal van Alexander de Grote. De stad breidde zich snel uit en werd een van de meest bloeiende en machtigste steden van Klein-Azië. Zij groeide zelfs uit tot de derde stad van het Romeinse Rijk. Antiochië werd ook het middelpunt van het christelijk geloof. Vanuit hier vertrokken de apostelen Paulus en Petrus, om het Evangelie te prediken. In Antiochië bezoeken we de Grot van Petrus, een plek, die door de christenen als gebedplaats werd gebruikt. In het Archeologische Museum bevinden zich interessante architecturale werken en sculpturen en diverse prachtige, sierlijke Romeinse mozaïeken, die wereldberoemd zijn.

Voor diner en de overnachting nemen we onze intrek in ons 4* (5*) hotel in Antiochië. 's Avonds is er gelegenheid voor een wandeling door Antiochië. De rivier de Orontes loopt midden door de stad. Ook is er hier een Oosters-Orthodoxe Kerk. [i](#)

Dag 12: Antioche – Alexandrette – Tarse – Gülek – Tyana Niğde – Cappadocie - Nevşehir (479 km)

Na het ontbijt verlaten we Antiochië en gaan op weg naar Tarsus (Daphne), de geboorteplaats van de apostel Paulus. We rijden via Issos, de plaats waar Alexander de Grote en Darius de 3de elkaar hebben ontmoet. We zien in Tarsus het huis van de apostel Paulus met de bijbehorende familiewaterput. De lunch hebben we in café-restaurant in de omgeving. Na de lunch is er gelegenheid voor een wandeling door de stad. Later op de middag vertrekken we via Tyana-Nigde, een garnizoeneplaats van Alexander de Grote, naar Cappadocië.

We zullen in Tyana-Nigde, een stad uit de Seldjoekse periode, het Aquaduct zien, de Grote Moskee en het Mausoleum van de Prinsessen. We overnachten vandaag in ons 4* of 5* hotel in Nevşehir, waar we gastvrij worden ontvangen; ontvangst cocktail, het buffet voor ons klaar staat. Vroeg in de volgende ochtend is er een facultatieve Hot-Air Ballon trip mogelijk. [i](#)

Dag 13: Cappadocië (80 km)

Voor de liefhebbers van avontuur is er 's morgens vroeg eerst de mogelijkheid van een ballonvaart. Vanuit de ballon heb je een prachtig uitzicht op de wonderlijke rotsen en rotswoningen.

We hebben vandaag de hele dag de tijd, om deze unieke omgeving te leren kennen. Onder invloed van de weersomstandigheden zoals wind, regen en temperatuursverschillen, is in de loop der tijden een uniek uit tufsteen bestaand landschap ontstaan, dat met de zogenaamde Feeënschoorstenen, rotskegels en rotspunten er uitziet als een

soort maanlandschap. Natuurlijk brengen we ook een bezoek aan het Open Lucht Museum van Göreme met de rotskerken en hun prachtige fresco's en de Duivensvallei. In Uçhisar bezoeken we een tapijtenschool-winkel en een onyxatelier. Natuurlijk ontbreekt ook de lunch niet.

Aan het einde van de dag keren we terug in ons 4of 5 star charming hotel. Daarna wordt er een heerlijke dinner met folkloristische dansavond aangeboden. [i](#)

Dag 14: Cappadocie: Rosen Vallei – Paşabag - Sarath Ondergrond Stad – Akasaray Pizze Toren –Acemhöyük - Zout Meer - Ankara (330 km)

Ook vandaag gaan we op ontdekking uit in Cappadocië. Na het ontbijt gaan we eerst naar de Rozen Vallei en de Maagd Maria Vallei. Vervolgens gaan we naar Paşabağ en de ondergrond stad Sarath en dan naar Aksaray met de Eğri Minare (Pizze van Turkije) en Acemhöyük, de eerste hoofdstad van Hettitische beschaving.

Een bijzonder lunch is met de inwoners van Acemhoyuk. Vandaar rijden we dan terug naar Ankara via het Zout Meer met de zoutkristallen, wilde ganzen, roze flamingos en eenden. Het diner en de overnachting zijn in ons 4* (of 5*) hotel in Ankara. [i](#)

Dag 15: Terugreis

Helaas komt vandaag een einde aan een bijzondere reis en vliegen wij terug naar huis, na het ontbijt en Turkse Baklava met pistaches. [i](#)

Prijzen

- [Tour Prijslijst van TransAnatolie: Reisproducten \(Tours, Rondreizen, Groepsreizen, Vakanties\) van TransAnatolie Tour in Turkije](#)
- of neem contact met ons op. [i](#)

Facultatieve uitstappen

- Ontdekking van Cappadocië in luchtballon. [i](#)

Inbegrijpen

- 15 dagen 14 overnachtingen vol pension in 4* (of 5*) charming hotels, volgens steden.
- Diner eerste avond en ontbijt van de laatste dag.
- Middagmalen in de restauranten van specialiteiten 13 dagen.
- Transport in Turquie: Mercedes Wito-Sprinter, WW, Wolt-Mercedes 403/Intro/Mitsubishi -Safir-Isizu Turquoise.
- Inganggeld van gezien musea op programa.
- Dinner spectacle folklorique
- Dienst van een nederlandstaalige conferencier universitaire gids.
- Vervoer in Turkije. [i](#)

Niet inbegrijpen

- Drinken in hotels en in restaurants,
- Facultative excurcies, drinkgelds
- Vervoer in Europe ,
- Retour vliegtickets Europa/Turkije,
- Luchthavenbelasting,
- Verzekeringen. [i](#)

Vertreksdagen kunnen georganiseerd worden (volgens de vraag van de spéciale groepen)

Alle rechten zijn voorbehouden aan TransAnatolie Tour-Multilingual Cultural Tour Provider and Operator.. [i](#)

TransAnatolie Tour: Multilingual Cultural Tour Provider and Operator

i
